

Kringarrangemang vid MRO:s höst- och årsmöte 6 - 7 oktober 2012

Lördagen 6 oktober kl 12 inleddes MRO:s höstmöte med mat. Flertalet deltagare anlände i anslutning till detta. Dock hade några deltagare – de som hade längst att resa – anlant redan dagen före. Efter maten samlades vi för färd med DONJ lok 12 och ett magnifikt blandat tåg med tre personvagnar och sju godsvagnar. Tåget gick hela sträckan till Svartbäcken nedre. Stationerna Jädraås och Tallås var bevakade dagen till ära. Vid återfärden mötte loktåget ångvagnen ”Majoren” i Tallås. Omkring 10 deltagare hade föredragit att resa med ångvagnen till Tallås nu byttes de ut mot några andra inför återfärden. Vi som under framresan åkte med loktåget fick under uppehållet i Svartbäcken nedre höra om planerna på att kunna förlänga banan 4 km längre västerut till den gamla stationen Svartbäcken. Det stationshuset äger föreningen redan. Idag finns en skogsbilväg på den f.d. banvallen. Därför får man nog betrakta detta som ett projekt på lång sikt.

Efter de två tågrörelsernas återkomst till Jädraås kunde själva mötet starta kl 14.30. Detta hölls i Folkets hus, en alldeles utmärkt lokal för både våra möten och måltider under de två dagarna. Det är imponerande att denna lilla by, med omkring 350 invånare, kan orka hålla sig med sådana samlingslokaler. Vilken tillgång!

Vid 17.30-tiden var den mera formella delen, i form av årsmöte, avklarad. En rundvandring vidtog nu i de många faciliteterna (mekanisk verkstad, träverkstad, lokstall, etc.) som hör till den mycket kompletta stationsmiljön i Jädraås.

Senare på kvällen var det åter dags att träffas i Folkets hus för att äta en utmärkt middag med tre rätter. Denna serverades av ”Herrgården”, pensionat och vandrarhem på andra sidan vägen räknat från stationshuset. På Herrgården övernattade de allra flesta deltagarna.

Efter maten samlades vi i järnvägens två serverings-barvagnar för att bland annat prova öl bryggt i byns eget bryggeri. Tre olika sorters öl erbjuder bryggeriet! En med marschaller snitslad bana hjälpte deltagarna att hitta från vagnarna till Herrgården, när ölet var uppdruckat.

Söndagen ägnades helt åt möte i Folkets hus. Detta möte var av mer allmän karaktär och en hel del aktualiteter avhandlades. Efter maten vid 13-tiden kunde vi skiljas åt efter två effektiva dagar. De omkring 30 tillresta deltagarna har all anledning att tacka JTJ-medlemmarna för ett utmärkt arrangemang.

Mötesanteckningar och det formella årsmötesprotokollet kommer att publiceras på MRO:s hemsida i sinom tid.

Ragnar Hellborg



En del av deltagarna i möteslokalen i Folkets hus (foto L Granström)



Lördagens utfärd med loktåget dragit av DONJ 12 (foto Lars-Peter Åhs)



"Majorn" med några av resenärerna (foto Lars-Peter Åhs)



Barvagnens förråd, lättillgängligt på ett närbeläget spår (foto Ragnar Hellborg)